

Workshops



Aandachtige zorg

Presentie? Mag ik even jouw aandacht?

Goede zorg, warme zorg, belevingsgerichte zorg en nu presente zorg? Is dit weer nieuw of is dit vernieuwend?

Hebben we echt wel de juiste aandacht, voldoende aandacht voor diegene voor wie we er willen zijn? Hoe kan je, als zorgverlener, betrokken en met echte aandacht zorg verlenen, ook al loopt de tijd veel te snel en moet je nog van alles?

Wat is aandacht eigenlijk en waarom is die levensnoodzakelijk? In deze workshop gaan we op zoek naar mogelijkheden om aan te sluiten bij de zorgontvanger op een manier dat we er zelf ook beter van worden. We zoeken wat in de zorg troost biedt en wat maakt dat, ook al ben je voor zorg afhankelijk, je toch die pijn kan dragen.

In deze workshop hebben we ook aandacht voor macht en machteloosheid. Dat is ook een gegeven dat er steeds is, maar dat zelden expliciet onder de aandacht gebracht wordt terwijl iedereen het kent en herkent. Dat betekent niet dat die machteloosheid moet weggewerkt worden maar dat ze 'aandacht' moet krijgen en dus erkenning. Het sterkt zorgverleners als ze het zien, herkennen, benoemen en op een aandachtige manier leren hanteren.